

Ανακοίνωση της Αριστερής Μεταρρύθμισης

Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά βρίσκει τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα σε ακόμη πιο δυσμενή θέση απ' ότι η περασμένη, καθώς η ακαδημαϊκή τάξη και η ομαλή εκπαιδευτική λειτουργία δεν έχουν ακόμη αποκατασταθεί πλήρως, τα μαθήματα δεν έχουν αρχίσει ή μόλις αρχίζουν, οι συμβάσεις των συναδέλφων του Π.Δ. 407/80 εξακολουθούν να είναι «στον αέρα», ενώ τα οικονομικά των Πανεπιστημίων και των πανεπιστημιακών τελούν διαρκώς σε αναβλητική εκκρεμότητα – μια κατάσταση που πρόκειται να επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο με την περικοπή των δαπανών του προϋπολογισμού του 2008 για την Παιδεία.

Πρώτιστο μέλημα όλων των συνιστωσών της πανεπιστημιακής κοινότητας θα πρέπει να είναι η ουσιαστική επούλωση των πληγών, η άμεση και χωρίς αναβολές έναρξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας με στόχο αυτό το εξάμηνο να είναι τουλάχιστον ουσιαστικό και παραγωγικό.

Η τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά σηματοδοτείται και από το γεγονός της έναρξης ισχύος του περίφημου «νόμου-πλαίσιου», δηλαδή των νέων τροπολογιών στον 1268/82 που με περισσή σπουδή και αυταρχικότητα ψήφισε η κυβέρνηση πριν από λίγους μήνες, αγνοώντας όχι μόνο τις αντιδράσεις αλλά και τις προτάσεις της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Η Αριστερή Μεταρρύθμιση θέλει για μια ακόμη φορά να τονίσει, ότι οι περισσότερες διατάξεις του νόμου αυτού είναι άχρηστες, ανεφάρμοστες, ανεδαφικές και, τελικώς, επιζήμιες. Η ΑΡ.ΜΕ. είχε από την αρχή τοποθετηθεί εναντίον των νέων ρυθμίσεων, καταθέτοντας, παράλληλα, μια συνολική μεταρρυθμιστική πρόταση για το δημόσιο Πανεπιστήμιο και την έρευνα, σύμφωνα με τα δεδομένα και τις ανάγκες της εποχής.

Η σταδιακή αδρανοποίηση και το «πάγωμα» του νόμου αυτού, αποδεικνύει, στην πράξη, την έλλειψη σχεδιασμού και βούλησης για ριζικές εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις. Από τις εξαγγελίες για νέο «νόμο-πλαίσιο» περάσαμε πολύ γρήγορα σε ένα νόμο χωρίς κανένα πλαίσιο, στη σκόπιμη ασάφεια και σύγχυση των τροπολογιών, στη διαιώνιση, δηλαδή, των ίδιων προβλημάτων. Η κυβέρνηση διαρκώς αποποιείται τις σοβαρές ευθύνες της

για την κατάσταση του δημόσιου Πανεπιστημίου: την έλλειψη συγκεκριμένου αναπτυξιακού σχεδιασμού για την αναβάθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έρευνας, την άρνηση στήριξης και διεύρυνσης των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών, την ελαττωματική λειτουργία και την ελλιπή θεσμική κατοχύρωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε όλες τις βαθμίδες της διοίκησης, της διδασκαλίας και της έρευνας. Παράλληλα φαίνεται να «παγώνουν» και τα συνοδευτικά νομοσχέδια για την έρευνα και τις μεταπτυχιακές σπουδές.

Η δυστοκία της πολιτικής ηγεσίας και η διαφαινόμενη αδρανοποίηση του νόμου είναι σίγουρα μια καλή ευκαιρία για να εξεταστούν όλα τα σημαντικά ζητήματα από την αρχή, στην κατεύθυνση της δημοκρατικής αυτοτέλειας και της ουσιαστικής μεταρρύθμισης. Η ΑΡ.ΜΕ. απαιτεί από το Υπουργείο όχι μόνο διάλογο με την ακαδημαϊκή κοινότητα, αλλά και άμεσες πρωτοβουλίες, με στόχο την αναβάθμιση του Δημόσιου Πανεπιστημίου. Επιπλέον καλεί την Κυβέρνηση να ανακαλέσει τις άδειες λειτουργίας των Κέντρων Ελευθέρων Σπουδών μέχρι να υιοθετηθούν από το ΥΠΕΠΘ κριτήρια ποιότητας: είναι υποχρέωση της πολιτείας η ενημέρωση των Ελλήνων πολιτών αλλά και θέμα πολιτικής βούλησης και ευθύνης η προάσπιση εκείνων που γίνονται τα θύματα αυτών των επιχειρήσεων. Συγχρόνως καλεί τις πρυτανικές αρχές των Α.Ε.Ι. να ζητήσουν από τους συναδέλφους τους των αντιστοιχών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού να πάψουν να κερδοσκοπούν στη χώρα μας. Ταυτόχρονα καλεί και τη συνδικαλιστική ηγεσία του κλάδου να επεξεργαστεί θέσεις και να υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις ευρύτατα αποδεκτές που θα στοχεύουν στην υλοποίηση συγκεκριμένων στόχων και στην προώθηση ουσιαστικών αλλαγών σήμερα.

5 Νοεμβρίου 2007