

Αριστερή Μεταρρύθμιση

Παράταξη Πανεπιστημιακών

Ανακοίνωση

ΕΩΣ ΕΔΩ Η ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ. ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΩΡΑ

Τη στιγμή που σε όλη την Ευρώπη η γνώση και η καινοτομία αποτελούν τη μόνη ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο, η κυβέρνηση λειτουργεί με ξεκάθαρα ιδεολογικά κριτήρια και μοναδικό γνώμονα τη διάλυση της Δημόσιας Ανώτατης Εκπαίδευσης και Ερευνας και την ενίσχυση της φοροδιαφύγουσας ιδιωτικής παραπαιδείας που αποτελεί και τον σταθερό συνομιλητή της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας.

Η Ελλάδα έχει ανάγκη από την πλήρη ενεργοποίηση όλων των δυνάμεων της γνώσης για να ανατρέψει το σαθρό διοικητικό και παραγωγικό μηχανισμό που έστησαν οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ τα τελευταία 40 χρόνια φέρνοντας τη χώρα στη σημερινή κατάσταση. Την ίδια στιγμή η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, με τους μυστικοσυμβούλους της και με πλήρη κάλυψη από την Κυβέρνηση, συνεχίζει τις αυταρχικές της πράξεις και τις παραλήψεις της για όσα ελάχιστα είχε υποσχεθεί, οδηγώντας τα Πανεπιστήμια στην πλήρη διάλυση. Θέτει σε διαθεσιμότητα μεγάλο αριθμό ικανών και παραγωγικών υπαλλήλων των Πανεπιστημίων της χώρας, ενώ «προστατεύει» αποσπασμένους σε κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου και σε πολιτικά γραφεία.

Έχοντας αφήσει ανέγγιχτους τους μηχανισμούς της φοροδιαφυγής και της διαπλοκής στη χώρα επιτίθεται στα Πανεπιστήμια μειώνοντας χρηματοδοτήσεις, μισθούς, προσωπικό, οδηγώντας με μαθηματική ακρίβεια στην υπολειτουργία σε ότι αφορά το διδακτικό, ερευνητικό και κοινωνικό τους έργο. Την ίδια στιγμή οι Πανεπιστημιακοί και Ερευνητές βελτιώνουμε τους δείκτες απόδοσης, δημοσιεύοντας στα καλύτερα περιοδικά και συμμετέχοντας σε διεθνή ανταγωνιστικά προγράμματα, όπως φαίνεται από όλες τις διεθνείς αξιολογήσεις. Ενώ γίνεται αυτό, σε πείσμα όσων παπαγάλιζαν τις απόψεις γνωστών κύκλων για το χαμηλό επίπεδο των ελληνικών Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Κέντρων, η εκπαιδευτική πολιτική εξαντλείται σε αυταρχισμούς.

Η πλειονότητα της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, παρά τις αγκυλώσεις ορισμένων διοικήσεων, έχει ενστερνιστεί το επείγον μιας ουσιαστικής μεταρρύθμισης που θα βελτιώσει ακόμη περισσότερο την απόδοση και την εξωστρέφεια των Ελληνικών Πανεπιστημίων, και θα τα καθιερώσει μεταξύ των πρωταγωνιστών στην εθνική προσπάθεια για έξοδο από τη κρίση. Την ίδια στιγμή το Υπουργείο Παιδείας με τις παρεμβάσεις του, όχι μόνο καταλύει κάθε έννοια αυτοδιοίκησης των ΑΕΙ, αλλά προσπαθεί να ανακόψει κάθε εσωτερική διαδικασία μετεξέλιξης, σαν να ενοχλείται από αυτό. Οι πολιτικές ηγεσίες του υπουργείου και της χώρας φαίνεται

ότι δεν έχουν «απεξαρτηθεί» από τις συνήθειες της διαφθοράς, της διαπλοκής και των πελατειακών σχέσεων που μας οδήγησαν στη σημερινή κατάσταση και μόνον υποκριτικά επικαλούνται τα περί αξιοκρατίας και διαφάνειας, κουνώντας το δάκτυλο προς όλους απλά για να καλύψουν τις δικές τους πράξεις.

Καλούμε τη Κυβέρνηση να αλλάξει, έστω και την ύστατη στιγμή, την πολιτική της και να συνεργαστεί με την Πανεπιστημιακή Κοινότητα ώστε να βγει η Ανώτατη Εκπαίδευση από το αδιέξοδο και να συμβάλει στην απαραίτητη αναγέννηση της χώρας.

Καλούμε το Υπουργείο Παιδείας να εγκαταλείψει τις αυθαίρετες πρακτικές και να προσέλθει αμέσως σε διαιτησία με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα προκειμένου να βρεθεί συμβιβαστική λύση.

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο πρέπει να ανοίξουν τώρα.

20 Νοεμβρίου 2013