

ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Σχόλια για τον απολογισμό της ΕΓ της ΠΟΣΔΕΠ στο 9^ο Συνέδριο.

Το 8^ο Συνέδριο της ΠΟΣΔΕΠ έγινε λίγες εβδομάδες μετά την ματαίωση των σχεδίων της κυβέρνησης και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης για την τροποποίηση του άρθρου 16 του Συντάγματος, και λίγες μέρες πριν την ψήφιση του νόμου Γιαννάκου.

Έτσι η νέα ΔΕ αντιμετώπιζε ένα πολύ διαφορετικό τοπίο: οι πανεκπαιδευτικές κινητοποιήσεις για την αποτροπή της τροποποίησης του άρθρου 16, οι οποίες είχαν πετύχει ευρεία υποστήριξη στην ελληνική κοινωνία, είχαν εξασφαλίσει το στόχο τους, όχι χωρίς κόστος στην εκπαιδευτική διαδικασία, στην έρευνα πολλών συναδέλφων, στη διατάραξη των σχέσεων μεταξύ των συνιστωσών της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Σε αυτές τις συνθήκες η Αρ.Με. υποστήριξε ότι προέχει το άνοιγμα των πανεπιστημίων και η επιστροφή στη δημοκρατική ομαλότητα. Ο νόμος Γιαννάκου, τον οποίο απέρριπτε η πλειονότητα των πανεπιστημιακών, έπρεπε να συζητηθεί μέσα στα πανεπιστήμια. Να αναδειχθούν οι αρνητικές, δυσλειτουργικές ή δυσεφάρμοστες διατάξεις του, και να αναπτυχθεί ένα κίνημα για μία ουσιαστική αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου της ανώτατης εκπαίδευσης.

Η ηγεσία της ΠΟΣΔΕΠ, αποτελούμενη από τη Συσπείρωση και την ΔΗΠΑΚ, αντιθέτως έθεσε ως στόχο τη μη εφαρμογή του νόμου, παραπέμποντας προφανώς σε ομάδες φοιτητών διατεθειμένων να παραβιάσουν τη δημοκρατική λειτουργία των συλλογικών οργάνων του πανεπιστημίου, προκειμένου να παρεμποδίσουν την εφαρμογή διατάξεων του νόμου.

Το αποτέλεσμα ήταν να εξαγγέλει η ηγεσία της ΠΟΣΔΕΠ για τον επόμενο ενάμιση χρόνο κινητοποιήσεις, και να επιχαίρει για τις καταλήψεις των σχολών, αγνοώντας τη συνεχώς αυξανόμενη αντίθεση της πλειονότητας των πανεπιστημιακών, οι οποίοι έβλεπαν το δημόσιο πανεπιστήμιο να υποβαθμίζεται, εγκλωβισμένο ανάμεσα στην πολιτική απαξίωσης της δημόσιας εκπαίδευσης από την πλευρά της κυβέρνησης και την τακτική της μη εφαρμογής του νόμου, με οποιοδήποτε κόστος για τη λειτουργία και το κύρος του πανεπιστημίου, από την πλευρά κάποιων φοιτητικών παρατάξεων.

Αποκορύφωμα αυτής της τακτικής οι αποφάσεις για παρεμπόδιση της διεξαγωγής των εκλογών για ανάδειξη των οργάνων διοίκησης των

Πανεπιστημίων, οι οποίες οδήγησαν σε βίαιες συγκρούσεις μεταξύ φοιτητών και σε επιθέσεις ομάδων φοιτητών εναντίον των μελών συλλογικών οργάνων. Η ηγεσία της ΠΟΣΔΕΠ φέρει βαρύτερη ευθύνη για αυτά τα επεισόδια, και για την άρνησή της να καταδικάσει τη βία.

Εν τω μεταξύ, ο νέος υπουργός, συνέχισε το «μεταρρυθμιστικό» έργο της προκατόχου του, με νομοσχέδια για τα μεταπτυχιακά και την έρευνα, και με την προσπάθεια παράκαμψης του άρθρου 16 του Συντάγματος μέσω του νόμου για τα κολέγια. Η ηγεσία της ΠΟΣΔΕΠ για μία ακόμη φορά αρκέστηκε σε καταγγελίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του νεοφιλελευθερισμού και των μονοπωλίων, αλλά δεν έκανε καμία προσπάθεια να αναδείξει τα περισσότερο προβληματικά σημεία των νομοσχεδίων, ούτε να συγκροτήσει ένα μέτωπο πίεσης για συγκεκριμένες τροποποιήσεις.

Σε όλα αυτά πρέπει να προσθέσουμε την απαράδεκτη διαχείριση των οικονομικών της Ομοσπονδίας, η οποία οδήγησε σε αδυναμία πληρωμής των δαπανών τους τελευταίους μήνες, έτσι ώστε να έχει ήδη ξοδευτεί ένα μέρος των συνδρομών που θα συγκεντρωθούν στο Συνέδριο.

Τελικά, η δράση της Ομοσπονδίας τα δύο τελευταία χρόνια την οδήγησε στην απαξίωση τόσο μεταξύ των πανεπιστημιακών, όσο και της κοινωνίας γενικότερα, παρ' όλο που πρέπει να παραδεχθούμε ότι διατηρεί ένθερμους υποστηρικτές μεταξύ των οπαδών του καιγόμενου πανεπιστημίου.

Η ευθύνη για αυτή την κατάσταση βαρύνει εξ ίσου τις δύο παρατάξεις που σε μία παράξενη αλλά σταθερή συνεργασία διηύθυναν την Ομοσπονδία τα τελευταία δύο χρόνια. Αυτή την ευθύνη θέλουμε να αναδείξουμε, καταψηφίζοντας τα πεπραγμένα της απερχόμενης διοίκησης.